



RONDREIS
DOOR DE BIJBEL

Les 7:
Geschiedkundige boeken:
Jozua

1

Algemene informatie



De historische boeken in het Oude Testament beschrijven de geschiedenis van het volk van Israël.

Ze beslaan een periode vanaf de intocht in Kanaän tot aan de Babylonische ballingschap. Ca. 1450 v. Chr. tot 587 v Chr.



Algemene informatie



In 1 Kon. 6:1 staat dat koning Salomo de tempelbouw in het 480e jaar na de uittocht van Israël uit Egypte begon. Salomo regeerde van 972-932.

De tempelbouw begon in het 4e jaar van zijn regering.

We komen dan op 1447 v.Chr. als datum van Israëls uittocht.



 **Indeling en opbouw**
Joodse canon Oude Testament (24 boeken)

Thora (Wet)	Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Neviim (Profeten)	Jozua, Richteren, Samuël en Koningen. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de 12 kleine profeten (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai en Zacharia-Maleachi)
Chetuvim (Geschriften)	Psalmen, Spreuken en Job. Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther. Daniël, Ezra-Nehemia en Kronieken.

4

Algemene informatie



De Nieuwe Testament ('Profeten') bestaat uit
de vroege profeten:

Jozua
Rechters
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen

De late profeten:

Jesaja
Jeremia
Ezechiël
12 profetenboek





Indeling en opbouw

Protestantse canon Oude Testament (39 boeken)

Pentateuch	Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Geschiedkundige boeken	Jozua, Richteren, Ruth, 1+2 Samuel, 1+2 Koningen, 1+2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther.
Dichterlijke boeken	Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied
Profetische boeken	Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en Daniël Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi

6

Jozua

Schrijver en context



Schrijver: Jozua (8:32, 24:26) met anonieme aanvullingen maar afgerond voor David koning was. (Jozua 15:63)

Voor wie?: Israël

Doel: Verslag van de geschiedenis van de inname van Kanaän.

Locatie: Israël

Jozua

Een nieuw tijdperk

 Rondreis Door de Bijbel

- door God als leider aangesteld.
 - Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. (5)
- 1e vermelding in Ex. 17:9
- was erbij toen de wet gegeven werd aan Mozes. (Ex 24)
- Was een van de verspieters. (Num. 13)
- Het wordt duidelijk dat Jozua wordt voorbereid om het leiderschap over te nemen.

9

Jozua

Een nieuw tijdperk



- Jozua door God als leider aangesteld.
- Een belofte wordt ingelost
 - Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaders gezwoeren heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. (6)
 - Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. (Gen. 12:5-7)

Jozua

RONDREIS
DOOR DE BIJBEL

Joshua's Three Campaigns

- Northern
- Southern
- Central

12

Jozua **Is al dat geweld nu nodig?** 

Schokkend voor ons maar past in de tijd

Zegt iets over hoe God over zonde denkt (Gen. 15:12-15 en Leviticus 18)

Israël als Gods oordeelsinstrument (Deuteronomium 7:1-7)
(zoals later de Assyriërs en Babyloniërs dat voor Israël zelf zullen zijn)

God heeft geoordeeld en zal middels Jezus weer oordelen
(Johannes 3:16-21 en Openbaring 20:7-14)

Wij leven in genadetijd!

13

Jozua



RONDREIS
DOOR DE BIJBEL

Betekenis van Jozua voor vandaag

- **Geloofshelden: Jozua en Rachab.**

 - In alles vertrouwen op God.
- **Oordeel over zonden.**

 - Verovering van Kanaän.
 - Niet luisteren naar God. (Joz. 7. Nederlaag bij Ai door breken van de ban en zelfoverschatting)
- **God Redt.**

 - Mozes: eruit getrokken! (uit de slavernij gehaald)
 - Hosea: redding wordt Jozua (Jeshua): God redt. Grieks: Jezus. (Num.13:8,16; Deut.32:44)
 - Blijf niet in de woestijn hangen!!!!
- **God werkt samen met mensen.**

 - Niet bang zijn maar vertrouwen.
 - Gehoorzaam zijn.
 - Spurgeon: Bid alsof het allemaal van God afhangt en werk alsof het allemaal van jou afhangt.

14

Jozua

Betekenis van Jozua voor vandaag



- God doet wat Hij belooft
 - Schenkt het land aan Israël
- Bij God is alles mogelijk
 - Jozua 10:12-14
- Zoek Gods leiding!
 - Jozua 9:14, de list van de Gibeonieten

15



**baptisten
gemeente
vroomshoop**

Volgende keer

29 Januari

Lezen: Richteren
