

## DEEL 4, JEZUS OVER DE WET

### WAT GAAN WE DOEN?

We denken dit seizoen na over de Bergrede. **In de Bergrede laat Jezus zien hoe een burger van Zijn Koninkrijk eruit ziet en hoe deze behoort te leven.**

Het is dus veel meer een karakterbeschrijving van een burger van dat Koninkrijk dan dat het een wetboek van het Koninkrijk is. . Na een algemene inleiding hebben we gekeken naar de zaligsprekingen. In die zaligsprekingen laat Jezus zien hoe een burger van Gods Koninkrijk eruit ziet en welke uitwerking iemand met deze karaktereigenschappen in de wereld om hem heen behoort te hebben. Vandaag kijken we naar de verhouding van Jezus tot de wet.



### JEZUS EN DE WET

*Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.* (Matteüs 5:17)

Hoewel de bediening van de Heer Jezus nog maar net begonnen was maakte Zijn werk en onderwijs veel los in Israël. Veel mensen volgden Hem en men vroeg zich af hoe ze Jezus moesten plaatsen. Lees als voorbeeld maar eens wat er gezegd wordt in Markus 1:27-28: *En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea.*

**Wat denk jij? Met welke vragen over Jezus zouden de mensen rondlopen?**

---



---



---



---

- ✓ Jezus noemt dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten af te schaffen. Wat bedoeld Hij daar mee?

**Wet is de Pentateuch**, de eerste 5 Bijbelboeken (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) geschreven door Mozes.

**Profeten** zijn onderverdeeld in de vroege (Jozua, Richteren, 1&2 Samuël, 1&2 koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Toch is dit niet volledig. De term “wet en profeten” was een gangbare manier om te spreken over het hele Oude Testament. Daarom is ook het derde deel van het Oude testament (geschriften: psalmen, spreuken, Job, hooglied, Ruth, klaagliederen, prediker, Esther, Daniël, Ezra-Nehemia, 1&2 kronieken) inbegrepen als de Heer spreekt over de wet en de profeten.

De Joodse benaming voor het Oude Testament is TaNaCH (Tora/Wet, Neviem/Profeten, Chetoeviem/Geschriften)

- ✓ Als Jezus zegt dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen wat bedoeld Hij daar dan mee?

Doorgaans wordt de volgende indeling<sup>1</sup> gegeven wanneer gesproken wordt over de wet:

Juridische wet: regelgeving en wetten speciaal bedoeld voor het volk van Israël.

Ceremoniële wet: regels en voorschriften over reinheid, offers, rituelen, feesten, tempeldienst en dergelijke.

Morele wet: zoals bijvoorbeeld de 10 woorden.

**Met deze kennis in gedachten...wat zou Jezus bedoelen als Hij zegt dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen?**

---

---

---

---

Jezus vervuld de wet en de profeten door het vervullen van hun profetieën. Hij vervuld de ceremoniële wetten die altijd al een verwijzing waren naar wat God in Christus zou gaan doen (bv. Hebreëen 10) Jezus was geboren als een Jood en dus onder de wet (Galaten 4:4) maar in alles God gehoorzaam is geweest en niet heeft gezondigd en zo de wet heeft vervuld. (Hebreëen 4:15, Romeinen 5:12-21)

*Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Matteüs 5:18)*

De Jota is de kleinste letter van het Joodse alfabet en de tittel is het kleinste leesteken van het Joodse alfabet. Met deze zin leert de Heer dat Hij niet allen dat Hij zeker niet is gekomen om de Tanach af te schaffen maar erkent Hij het Goddelijk auteurschap en gezag van het Oude Testament en dat dit tot de Heer alles nieuw maakt ook zo zal blijven.

**Wat betekend dit voor ons en onze relatie tot het Oude Testament vandaag?**

---

---

---

---

#### DE CHRISTEN EN DE WET

*Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. (Matteüs 5:19)*

Hoe dat gezag van de Schrift dan concreet zijn uitwerking krijgt werkt de Heer uit in de rest van de Bergrede zou je kunnen zeggen. Het begint met deze uitspraak die iets zegt over het belang van het onderwijzen in Gods Woord waar dus ook het Oude Testament bij hoort. Dit is belangrijk omdat de Wet ons erop wijst dat we Jezus nodig hebben (Romeinen 7:7-13 en

---

<sup>1</sup> D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, Second edition. (England: Inter-Varsity Press, 1976), 188-189.

Matteüs 5:3-4) Ook zien we dat de profetische bediening van de Heer Jezus nog altijd niet voltooid is en we hebben nog veel om naar uit te kijken. Daarmee is de wet ook hoopgevend.

Als laatste kunnen we zeggen dat de wet richtinggevend is. Zoals we vorig jaar ontdekt hebben in de studie over de 10 woorden<sup>2</sup> zijn de voorschriften van God nog altijd actueel en is het Zijn wil dat we ons leven inrichten naar Zijn bedoeling. We kunnen onze verlossing daar niet mee verdienen maar we zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen om Hem te weerspiegelen in ons doen en laten. (1 Petrus 2:9)

In de wereld zien we dat mensen steeds minder op hebben met gezag, we laten ons steeds minder zeggen. De positie van politici maar ook van politie of de rechterlijke macht is niet meer vanzelfsprekend. Mensen bepalen veel liever zelf wat ze wel of niet als gezaghebbend aannemen. Ook Gods Woord is onderhevig aan die tendens. Mensen zijn niet bang om creatief om te gaan met Schriftgezag en bepalen steeds meer zelf wat ze wel of niet als gezaghebbend aannemen uit de Bijbel. Passages die niet goed uitkomen of lastig zijn worden snel "anders geïnterpreteerd" of gewoon weggelaten. Er wordt snel gezegd dat je zaken niet te letterlijk moet nemen. **Ken jij hier voorbeelden van en hoe ga je er zelf mee om?**

---

---

---

---

**Jezus roept ons op tot rechtvaardigheid en heiligheid. Dat we in onze levens God eren en liefhebben door naar Hem en Zijn woorden te luisteren en ernaar te leven.**

*Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan (Matteüs 5:20)*

Nu Jezus duidelijk heeft gemaakt dat Hij niet is gekomen om de Wet en de profeten af te schaffen en dat Gods Woord tot in de kleinste details actueel en gezaghebbend is komt Hij met een uitspraak die menigeen erg heftig in de oren geklonken moet hebben. Als je niet rechtvaardiger bent de Schriftgeleerden en de Farizeeën dan zul je niet in Gods Koninkrijk binnenkomen. **Wat denk jij dat Jezus hiermee wil zeggen?**

---

---

---

---

Voor Zijn hoorder was dit ongetwijfeld een schokkende uitspraak want de Schriftgeleerden en Farizeeën stonden bekend als super fanatieke gelovigen. Mensen die de wet heel serieus namen en tot in de kleinste details probeerden na te leven en ook anderen daarin onderwezen. Als deze mensen dan niet rechtvaardig genoeg waren...wie kan dat dan wel zijn? Waar zit de kritiek op de Farizeeën en Schriftgeleerden in? In de evangeliën lezen we regelmatig over confrontaties tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden. Deze groep

---

<sup>2</sup> <https://www.fokkostalman.nl/bijbelstudies/de-10-woorden>

viel bij herhaling de Heer Jezus aan op Zijn werk en onderwijs omdat het volgens hen niet in lijn was met wat geleerd werd in de Schrift en Jezus was niet bang om te benoemen wat deze groep volgens Hem verkeerd deed. Aan de grondslag van de confrontaties liggen een aantal oorzaken die allen te vinden zijn in hoe er om gegaan wordt met het gezag van de Schrift.

1 Hun manier van godsdienst was vooral gericht op de buitenkant. Ze vonden het erg belangrijk wat een ander van hen vond. (Matteüs 6:5, Lukas 16:15, Johannes 12:43)

2 Ze waren meer bezig met regeltjes, vormen dan met inhoud. (Markus 7:5-6)

3 Ze bedachten allerlei eigen voorschriften en voegden die toe aan Gods wet. (Markus 7:9-13 en bijvoorbeeld de uitdrukking in de Bergrede "U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is" waarin Jezus de uitleg van Farizeeën en Schriftgeleerden afwijst en terugbrengt naar wat God werkelijk bedoeld. Niet de regel zelf maar het onderliggende principe.

**Zo bezien: hebben wij ook niet farizeese trekjes? Wat herken jij?**

---

---

---

---

Kort gezegd was het probleem van Jezus met de Schriftgeleerden hun formele religie. (Matteüs 15:8) De lippen beleden wel maar het hart sprak niet dezelfde taal. Dit is voor ons ook het hoopgevende. Jezus leert niet dat we strenger, nauwkeuriger en serieuzer dan de Schriftgeleerden en Farizeeën moeten worden in ons volgen van Jezus maar dat we allereerst hem moeten liefhebben. Het grote gebod is immers dat we God moeten liefhebben met heel ons hart en al onze kracht. Jezus wijst ons erop dat God niet zozeer kijkt naar vormen en gedrag maar allereerst naar intenties en motivatie (1 Samuël 16:7)

Hierin is het belangrijk om te onthouden dat Jezus niet leert dat we gered worden door onze werken/daden maar deze uitspraak wijst ons op een laatste manier waarop Jezus de wet vervuld. Hij vervuld wat onder andere door Ezechiël voorzegt is. (Ezechiël 11:19-20 en 36:26) God schenkt de gelovige Zijn Geest die de wet in ons hart schrijft en ons helpt om van binnenuit te veranderen en te leven zoals God dat wil en vraagt. (Romeinen 8/ Galaten 5)

**In ons leven, door ons gedrag wordt dus zichtbaar wie/wat we echt liefhebben.**

In 2 Korinthe 3:6 lezen we: *Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.* Het gezag van God in ons leven wordt dus zichtbaar in het feit dat we Hem liefhebben en vanuit de (morele) principes die God ons aanreikt in Zijn Woord, geleid door de Heilige Geest die in ons woont ons leven leiden. De Bijbel levert ons geen religieuze blauwdruk die we op elk mensenleven kunnen leggen maar wil ons als richtsnoer leren om heilig en rechtvaardig te leven tot eer van God.